

SUBTROPISCH, MAAR WEL FEESTELIJK EN GESLAAGD JUBILEUMCONCERT VAN DE ENKHUIZER SJAPPETOUWTJES!



Onder subtropische temperaturen heeft shanty- en seasonkoor *De Enkhuizer Sjappetouwtjes* op zaterdagmiddag 24 augustus jl. haar *Jubileumconcert* gehouden. Dat gebeurde, ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan, op het zonovergoten en drukbezette terras van het *Stationscafé* aan de Spoorhaven in Enkhuizen.

Aan het *Jubileumconcert* werd ook meegewerkt door *De Boekaniers* uit Harderwijk. Samen met dit shantykoor verzorgden de sjappetouwtjes een in alle opzichten zonnig en geslaagd maritiem concert. De sfeer was feestelijk, ongedwongen en gezellig en ondanks de warmte genoot het talrijke publiek volop, zo bleek uit hun vaak enthousiaste reacties.



Tijdens het *Jubileumconcert* werd het 1^e geperste exemplaar van de nieuwe CD "Wij zijn de sjappetouwtjes, slampampers, dwazen en tuig" uitgereikt aan Harrie Stavenuiter, de kooroprichter. Harry zong ook nog even - als solist - het lied "Rolling home" met *De Enkhuizer Sjappetouwtjes* mee. De titel van de CD verwijst naar 2

opgenomen nummers over het zeemansleven en het gedrag van de

sjappetouwtjes, de VOC-matrozen naar wie het Enkhuizer koor is vernoemd (Enkhuizen was in de Gouden Eeuw een belangrijke VOC-, visserij- en havenstad). Op de nieuwe CD staan 21 nederlands- en engelstalige liedjes over de zee, de VOC, de zeilvaart en de visserij.

Nina Scheltema, de voorzitter van viswijvenkoor *De Dullegriet* uit Enkhuizen, sprak de sjappetouwtjes namens haar zingende viswijven op een leuke manier toe. Ze gaf hen ook twee kruiken met alcoholisch vocht voor het smeren van hun al wat ouder wordende kelen.

Walter Haentjes, historicus en schrijver van het door sjappetouwer-praatjesmaker Jan Belier veel geraadpleegde boek over historische havenstad Enkhuizen (*Het geheim van de 3 haringen*), overhandigde de zingende nazaten van de Enkhuizer VOC-matrozen een waardevol boekwerk over shanties en het zingen ervan.

Het *Jubileumconcert* werd besloten met de door *De Enkhuizer Sjappetouwtjes* en *De Boekaniers* gezamenlijk gezongen nummers “Haallijntje boellijntje”, “Ameland” en “John Kanaka”.

