

En toch is er nog een lichtje.

Een heel vreemd jaar wat bijna ten einde is. Een jaar wat we nooit eerder hebben mee gemaakt. Een jaar waarin veel is geleden, waarin veel mensen getrooste moesten worden voor het verlies van een geliefde. Een jaar ook, waarin veel mensen extra zorg, steun en aandacht moesten geven aan hun naasten, hun medemens.

Dit extra moeten zorgen voor, en aandacht moeten geven aan anderen is nog steeds niet voorbij. De pandemie spreidt haar tentakels inmiddels wijder uit. De door de Rijksoverheid genomen maatregelen worden forser! Wanneer komt hier een einde aan?

Het jaar 2020 was een jaar waarin gemaakte afspraken moesten worden afgezegd en geen doorgang konden vinden. Zo konden we geen festivals , waar we allen toch van genieten niet bezoeken. Maritieme avonden bezoeken ging niet door, doordat ze waren geannuleerd.

Zo hadden we het jaar 2020 ons niet voor gesteld!



Gelukkig gloort er een licht aan het einde van deze duistere tunnel; De vaccins

komen er aan, de maatregelen die tot 19 januari 2021 genomen zijn zullen , naar wij hopen, wél helpen om de pandemie in te dammen. Ook aan het einde van dit jaar vieren we Kerst. Overal staan bomen vol lichtjes en branden lichtjes vol vrolijkheid. Laten we in het licht van Kerst straks het nieuwe jaar tegemoet gaan en anders een lichtje voor elkaar aansteken, zodat we allemaal een lichtje zien

Middels dit schrijven wens ik u allen veel sterkte in deze moeilijke tijd, maar ook wens ik u fijne Kerstdagen en een gelukkig, maar vooral gezond 2021 toe.

regiovertegenwoordiger

Klaas Dijkhuis, ook mede namens mijn vrouw.