

## Magellansingers uit Delfzijl brengt publiek in ontroering.

Als je 35 jaar bestaat als shantymusiek, behoort je tot één der oudste shantymusiekers van Nederland. Dit behoorde toe aan het shantymusiek Magellansingers uit Delfzijl. Het koor waarvan de naam de oorsprong ligt bij de Portugese ontdekkingsreiziger Fernão Magelhães, die een vaarverbinding ontdekte tussen de Atlantische oceaan en de Grote Oceaan. Deze zeestraat genaamd Magellan is zeer berucht om de onderstroming en plotselinge val en rukwinden. Een behouden doorvaart vraagt veel discipline en nauwe samenwerking van de bemanning.



Dit geldt ook voor het zingen van het brede repertoire van het koor Magellansingers, waarbij Klaas v/d Woude het roer in handen heeft en de leiding heeft als dirigent. Het koor welke voor het publiek in de Evenementenhal op de handelskade in Delfzijl hun feest vierde, werd geopend door de voorzitter van het koor. Het koor bracht ons met hun repertoire in een reis om de wereld, waarbij verschillende landen werden aan gedaan en Schotland en een ware Schotse Drumband niet ontbraken. Zo trad ook tijdens dit concert de Clan Mac Beth pipeband op. Dit alles werd door het publiek zeer gewaardeerd. Een middag is dan zomaar voorbij en eigenlijk veel te kort. Wessel v/d Kooi bracht met zijn verhaal ons van de ene naar de andere haven en zong zelfs als solist nog een geweldig nummer. Dat het koor over zeer goede solisten beschikt is zeker en een eigen scheepsoorkest, wat deze keer bestond uit 4 accordeonisten, een basgitarist, een fluitist en de baskist. Het koor was nagenoeg compleet op de bühne. Het koor heeft inmiddels optredens voor de VPRO en Tros gedaan en staat zeer goed bekend bij onze ooster burens en trad ook daar op in o.a. Düsseldorf, Hamburg, Radio Bremen en vele andere plaatsen in binnen en buitenland. Het jaarlijkse hoogtepunt is hierbij de thuishaven, tijdens het havenconcert, welk altijd plaats vindt op de eerste zondag in november Verder speelde en maakte het koor musicals als Rolling Home en Davy Jones. Als laatste nummer zong het koor het geweldige nummer Dark deep rolling water van de bekende zangeres Isla Grant. Dark deep rolling water. You roll free and wild. As you carry you love on. Het werd zo inspirerend en goed met volle overgave van het koor gezongen, dat menig toeschouwer in de zaal kippenviel kreeg. Zelfs ik zag mensen een traantje weg pinken. Een heel gevoelig nummer wat

door het koor fantastisch vertolkt werd. Aan het einde werd John Brown,s daughter in samenzang met de zaal gezongen. Waarna een ieder bedankt werd door de voorzitter en na een zeer geslaagde middag welke veel te kort is huiswaarts keerde.