

103 koren, 62 leesbevestigingen en 12 reacties.

Het magere resultaat van het organiseren voor een regiobijeenkomst in Hardegarijp.

Slechts 12 koren die spontaan na de eerste mail reageerden we komen wel of we komen niet. Daarna weer een mail de deur uit, waarop enkele koren reageerden, we hebben de eerste mail niet ontvangen. Ook reacties van, ik heb het doorgestuurd en ze hebben niet gereageerd. Dus ga er maar vanuit dat ze niet komen. Ook de mededeling, zouden we komen dan zouden we wel reageren, dus de conclusie, we komen niet. Kortom heel weinig reacties van de koren. Doe je als organisatie niks dan hoor je Shanty Nederland doet ook niks, en nu doe je wat en komt er geen reactie van de koren. Resteert natuurlijk maar één ding, om toch een reactie te krijgen en dat is aan de telefoon .

Nadat ik bijna een week s, avonds aan de telefoon had gezeten kwam ik dan toch aan een redelijk goed resultaat van een ruim 80 mensen die over waren uit de 36 koren die over zijn gebleven van de 103 koren. Dit was de up to date ledenlijst van de secretaris van Shanty Nederland voor het noorden. Al heel snel kom je tot de conclusie dat er veel adressen niet kloppen, doordat de mail retour komt. Bij nadere informatie blijkt dat het opgegeven adres al een half jaar geen secretaris meer is. Dit word dan niet door gegeven door het koor aan Shanty Nederland, zodat die dus niet weten dat er een andere secretaris is. Alstublieft mensen, geef dit even door als er een adreswijziging plaats vindt, dit werkt wel zo gemakkelijk. Waar doe je het dan eigenlijk voor, wel voor de koren die spontaan wel reageerden. Dit zet je aan tot het doorgaan. De meeste koren die niet hadden gereageerd vinden het zo , als je niet reageert weten ze wel dat je niet komt. Dit terwijl mij altijd is geleerd, als je word uitgenodigd, is het wel zo netjes om altijd even te reageren. Ook als je niet komt. Ook een koor die me belde gaat het wel door? Ik hoorde helemaal niks meer vandaar. Oké, we zien elkaar dus morgen wel. Nee dus zonder blikken of blozen zomaar weg blijven en wel een aantal koren die zomaar weg bleven, zonder even af te melden. Dit alles, en je doet het in het belang van de koren, is dit de stimulans voor me om door te gaan, en wel voor de koren die er wel waren. Er is geen zee of je kunt hem bevaren en die heb ik bevaren! Voor mij geen zee te hoog, met alle respect voor het water.

Nu over de bijeenkomst.

Tussen half elf en elf uur kwamen de mensen van de koren binnen en het was meteen al een gezellige drukte. West Atleten had via mail nog even laten weten dat ze even later waren dit door de verbinding met de veerboot. Om elf uur opende Kees Driesprong de vergadering, waarna Shantymoor Aan lager wal uit Hardegarijp (Hurdegaryp zoals de Friezen het noemen) voor ons op gingen treden en uit volle borst een aantal nummers zongen, waar de vonken vanaf spatten. hier [Klik hier](#)

Ze werden met luid applaus beloont, waarna Kees Driesprong het woord over nam en hen bedankte en de verder ging met de vergadering. Uiteraard was wederom de Buma aan de beurt, daar velen niet begrepen of je nu automatisch in pakket A of B zat. Tja, het blijft een moeilijk punt de Buma, voor ons allemaal. Ik heb er na vanmiddag nog niks van begrepen maar dat kwam omdat ik met andere dingen bezig was. Ook de Gemu kwam aan de orde net als het loonstrookje van een dirigent. Ook al zo'n moeilijk punt, was het nu bij verdienste, zwartgeld of was het beunhazen. Kortom alles kwam aan de orde en men kon vragen stellen, maar de meesten begrepen van het hele verhaal wel dat het met betalen te maken had. Uit eindelijk draait alles er om. Tussen de middag deden we met zijn allen de lunch, die aangeboden werd en al snel vervolgde Kees met het woord en kreeg zelfs een opmerking, Ik

kan ja niks vragen je praat maar door. Gezien de tijd moest dit ook wel want er was meer aan de orde om te bespreken. De workshops onder anderen. Er werd geopperd SN moest maar eens met een docent naar het Noorden komen. Dit argument werd zelfs goed gekeurd. Verder kwam ook Zegers Postma nog even aan het woord over het opzetten van een kinderkoor. Hiervoor was het ook één en al oor en de meesten hadden hier wel oren na.

Tja, het onderwerp bladmuziek kwam aan de orde, en daar moesten koren onderling wat gemakkelijker elkaar aan helpen volgens iemand in de zaal en dat is ook zo.



Zo gemakkelijk als Piet Braam hun eigen gebrouwen bier aan prijst, en ook zomaar weg geeft, zo gemakkelijk zouden koren elkaar moeten helpen aan bladmuziek. Ook een mailtje naar tekst@shantykoren.eu zou voldoende zijn.

Naar mijn idee was het een geslaagde dag, met een goede opkomst. Een woord van dank aan het shantykoor Aan Lager wal voor hun spontaan, belangeloos optreden en de zeer prettige manier van samen werken is hierbij wel op zijn plaats. Uiteraard ook een woord van dank aan de koren die zo massaal zijn gekomen en graag tot een volgende bijeenkomst.

Mijn vrije tijd zit er weer, op en ga weer bezig met mijn werk. Wens u allen een goed weekend en tot weerziens en tot ziens op de cursus voor dialecten

Klaas Dijkhuis