

## Loppersum leeft, het beeft en het zingt.

Wie kent niet het eens zo schilderachtige pittoreske dorp aan de Wijmerts, een zijtak van het Damsterdiep, hoog in het noorden van Nederland. Op de kaart gezet door de aardbevingen welke er nog met regelmaat plaatsvinden en waar mensen ook s'nachts opgeschrikt worden door weer een luide knal, gevolg door een beving. Wij kregen een uitnodiging van het shantymusiekensemble "De Lopster Störmvogels" om er ook eens te komen kijken. Uiteraard niet voor de bevingen of de schade ervan maar het koor had een festival georganiseerd en wel eentje die er mocht zijn. Kees Mulder de PR man van het koor wist me te vertellen dat hij al een tijdje rond liep met het plan om zo'n festival te willen organiseren, maar de haken en ogen weer hielden hem nog even. Op een bepaald moment moet je de knoop toch door hakken en zo ontstond het plan om het Mart en Tini fonds waar hij inmiddels 4 jaar contacten had als goed doel aan te wenden en zo was het plan geboren. Het fonds is een onderdeel van het Martini ziekenhuis in Groningen waarbij de kinderen die er zijn opgenomen en de spanning die er ontstaat tijdens de opname daar juist te zorgen voor ontspanning voor zowel de kids als de ouders ervan. Voor meer informatie omtrent het fonds kijkt u op [Mart en TiniFonds](#). Fondsen, gemeente werden benaderd en sponsors gezocht en op zaterdag 31 maart zou het festival er komen. Koren werden uitgenodigd om voor dit zo belangrijke doel belangeloos te gaan optreden. Al snel had men voldoende koren die dit doel steunden en de volgende koren deelden mee om er aan mee te willen werken.



Het organiserende koor De Lopster Störmvogels.

Als organiserend koor **De Lopster Störmvogels** uiteraard uit Loppersum, **Ratjetoe** een amusementkoor uit Oosterhogebrug een zelfstandig dorp binnen de stad Groningen, het alom bekende piratenkoor **Voorwaarts-Voorwaarts** uit Hoogezand-Sappemeer, de groep **Armstrongs Patent** uit Appingedam, zeker en beter bekend van het Festival Bie Daip welke dit jaar, ook weer in het laatste weekend van augustus plaats vindt. De **Magellan singers** uit de havenstad Delfzijl en als laatste het koor "**De lady Pirates**", uit Winschoten. Het enige piratenkoor met zout wateren in de aderen. Ik zou het niet beter weten als ik er zelf geen getuige van was geweest. Ze hebben de echte zeedoop doorstaan, door de zeven zeeën te bevaren.

In de Boshal aan de Bosweg zou het festival gaan plaats vinden en dit was ook gezien de informatie welke werd toe gestuurd erg gemakkelijk te vinden. Allereerst een geweldig weerzien van een groot aantal bekende gezichten voor ons van de verschillende koren. En onder het genot van een aangeboden kop koffie werd er behoorlijk bij gekletst. Het bleek volgens Kees Mulder een behoorlijke klus en voor bereiding om het goed te doen organiseren van zo'n festival en wel te denken ook aan de koffie dames, gastvrouwen en de **EHBO** ers , en wat er zo verder allemaal aan te pas kwam. Maar alle eer aan hem zelf volgens de koorleden die zeker achter hem stonden en me vertelden dat Kees de laatste week al niet meer had geslapen van de spanning.

Tussen de middag, zo tegen twaalfen werden we zowaar getrakteerd op een lunchpakket, welke er bij ons ook goed in viel.



De totale opbrengst hebben we even verwijderd om de spanning er in te houden en staat ergens in de film. Spannend he? kijk hier maar eens [klik hier](#)



Ook de Magellan Singers uit de havenstad Delfzijl onbraken niet. Het is één van de oudste koren uit Nederland.

Rond de klok van 4 uur werden we verrast door de mededeling dat het bestuur van de Lopster Störmvogels het binnen gehaalde bedrag per cheque aan het Mart en Tini fonds zou overdragen en dat was natuurlijk het aller belangrijkste moment van deze dag. Alle ogen waren gericht op het bestuur en de dame van het fonds die het in ontvangst zou nemen. Onze inschatting was dat het weinig zou zijn, daar het koor kosten nog moeite hadden gespaard om het festival te doen slagen. En als je dan ziet hoe groot de opkomst was minus de onkosten. We schrokken er wel en beetje van. We houden u een beetje in spanning en maken het bekend in de film. Eigenlijk de spanning welke het gezin doormaakt en het kind bij de opname in het ziekenhuis, en dan de ontknoping, het naar huis gaan. Dan valt er wat van je af, de ondersteuning ondertussen door het fonds tot het ontslag aan toe. Dat was echt een topper. Bekijk het maar eens in de film (de spanning) tot het moment daar is en het bedrag bekend word. Veel plezier gewenst bij deze koren die allen belangeloos hebben opgetreden voor een goed doel in de eigen regio. Dank namens ons ook aan "De Lopster störmvogels" die in onze ogen veel werk hebben verzet voor een doel wat hun na aan het hart lag. Namens ons ook bedankt voor de goede zorg en graag tot snel weer.

Regiovertegenwoordiger  
Shanty Nederland  
Klaas Dijkhuis